



Dubbeltoernooi op vrijdag 26 oktober.

Ook tijdens de herstvakantie wilden we natuurlijk de spieren soepel houden, en het balgevoel scherp. Wat is er dan beter dan een dubbeltoernooitje???

Natuurlijk was dit geen clubkampioenschap, maar een toernooi "om de baard van de keizer" (om de kat er maar even buiten te laten).

Er waren 26 deelnemers, dus 13 teams, waarvan 6 in Poule A en 7 in poule B.

In poule A:

...haken Charles en Raimond in de 2^e ronde John en Dirk O in de pan, maar daar bleef het bij: 6^e .

...winnen Willem Kunkels en Frans P alleen de onderlinge pot van Charles en Raimond: 5^e

...pakten John v T en Dirk 2 punten: 4^e

...winnen Albert en Dick K 3 x, maar niet van de nummers 1 en 2: 3^e

...winnen Yoop en Michiel R ook 3 x, waaronder van Albert en Dick; 2^e

...bleek het koppel Louis en Sjoerd zodanig goed ingespeeld dat ze alles wonnen: 1^e

In poule B:

...winnen Truus en Henk O de eerste pot, maar toen was het op: 7^e

...verloren Sandra en Willem Kol. 3 x in vijven, maar ze wonnen van Truus en Henk: 6^e

...scoorden Frans S en Peet B twee winstpartijen: 5^e

...winnen Jimmy en John Winklaar de potten 1,2 en3, maar verloren 4, 5 en 6: 4^e

...winnen Harrie en Willem H met 16-18, 10-12, 14-12, 12-10, 12-10 van Jimmy en John: 3^e

...winnen Chris K en Eduard 5 x, maar niet van ErikT en Cor: 2^e

...verloren Erik T en Cor alleen van Jimmy en John, maar wonnen de rest: 1^e

Het was weer een zeer geslaagde avond, met dank aan:

* Sjoerd voor de organisatie,

* Corina voor het barwerk,

* de keizer voor het ter beschikking stellen van z'n baard.



P.S. Iedereen die op school met geschiedenis-les heeft opgelet, herkent natuurlijk keizer Karel de 5^e. Zijn baard is al vaak de inzet geweest van toernooien...